

**AANGENOMEN NAAR:**

Bruchem en Kerkwijk-Delwijnen-Nederhemert, A.N. van der Wind te Hollandscheveld (Rehoboth); Lexmond, P. Vroegindewij te Molenaarsgraaf; Wilnis, M. van de Ruitenbeek te Dussen-Hank.

**DS. H. ROSEBOOM 40 JAAR  
PREDIKANT**

Ds. H. Roseboom gedenkt morgen, 19 mei, dat hij veertig jaar geleden tot predikant bevestigd werd, in de hervormde gemeente van Zwartebroek. Daarna diende hij vijf andere gemeenten: Oene, Boven-Hardinxveld, Bruchem-Kerkwijk en Delwijnen, Hollandscheveld en van 2008 tot zijn emeritaat in 2012 Kesteren. In die laatste gemeente is hij blijven wonen. Van 1999 tot 2009 was ds. Roseboom lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond.

**DS. C.G. BAART 90 JAAR**

Op 20 mei 1927 werd C.G. Baart in Melissant geboren, zaterdag negentig jaar geleden. In 1950 ging hij in Utrecht theologie studeren. In 1957 werd hij in de hervormde gemeente

van Heteren tot predikant bevestigd. Daarna diende hij de gemeenten van Nieuwpoort en opnieuw Heteren. In 1971 verruilde hij de preekstoel voor de leerstoel. In het toen onrustige Beiroet in Libanon werd ds. Baart docent aan de Near East School of Theology, uitgezonden door de GZB. Na terugkeer werd hij predikant in Schelluinen, om vanaf 1987 tot zijn emeritaat in 1992 opnieuw in Beiroet te doceren. Ds. Baart woont sindsdien in Renswoude.

**DR. M. VERDUIN 45 JAAR  
PREDIKANT**

Het is komende maandag 45 jaar geleden dat ds. M. Verduin in Brakel tot predikant bevestigd werd, op 22 mei 1972. Voor zijn predikantschap was hij militair, werkte hij bij Philips en was godsdienstleraar aan de Driestar in Gouda. Na de periode in Brakel diende hij de gemeenten van Kampen, Zeist en ten slotte in Dirksland, waar hem in 2004 emeritaat verleend werd. In 1992 promoveerde ds. Verduin tot doctor aan de Rijksuniversiteit van Utrecht met een proefschrift over het Hooglied. Dr. Verduin woont nu weer in Zeist.

**Synoptische Evangelien'**

Woensdagochtend houdt prof. H. van den Belt een kerkhistorische lezing over het Schriftgezag bij Luther en Calvijn. Woensdagmiddag vindt er 'vrije lezing' plaats over het zingen van de Psalmen (met 'workshop'). Woensdagavond wordt een bijbelstudie gehouden.

Donderdagochtend belicht prof. W.H.Th. Moehn het functioneren van het Schriftgezag in de prediking van Calvijn. Donderdagmiddag stelt ds. L. de Wit het Schriftgezag in pastorale situaties aan de orde. Donderdagavond wordt het afsluitende 'Encouragement' verzorgd door prof. dr. J. Hoek.

Wij maken onze studenten nu al attent op de studieweek. Noteren jullie de data? Van de studenten wordt een tegemoetkoming in de kosten gevraagd van € 50 voor de gehele studieweek. Opgave is nu reeds mogelijk via het bureau van de Gereformeerde Bond: tel. 055-5766660 of via [info@gereformeerdebond.nl](mailto:info@gereformeerdebond.nl). Wij bidden om een gezegende studieweek.

**DS. P.H. VAN TRIGT, EDE**

**WIJZIGINGEN ADRESBOEKJE**

Ds. M. Messemaker is verhuisd van Woudenberg (p. 23) naar Nijkerk (p. 17), Vlinderlaan 116, 3863 GK; tel.

**INHOUD****DE WAARHEIDSVRIEND**

Wekelijkse uitgave van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk

105e jaargang, nummer 20  
18 mei 2017

<b>M. VAN CAMPEN</b>	
De gevangenis ontzet	3
<b>W. VERBOOM</b>	
De heilsfeiten en de Naam [3, Hemelvaart]	
Dé Naam boven alle naam	4
<b>M.J. MIDDELKOOP</b>	
Al biddend treden wij in Christus' tegenwoordigheid	
Achter een wolk	6
<b>J.C. BREUGEM</b>	
Niemand komt in de hemel om wat hij heeft gedaan	
Naar het Vaderhuis	8
<b>ESTHER VISSER</b>	
'Hoe kun je Mannenbond blijven in de toekomst?'	
Ds. Lammers wil verbinding	10
<b>H.J.C.C.J. WILSCHUT</b>	
Uitgangspunten in de hermeneutiek [2, slot]	
In dialoog met de Schrift	12
<b>MARIEKE DEN BUTTER</b>	
Achterlaten	14
<b>ELMA NOBEL</b>	
Ingezoomd: Monster	
Drie generaties in gesprek	15
<b>REDACTIE</b>	
Diny van Bruggen was er voor de armsten in Cambodja	
Helpers helpen te helpen	16
<b>G. VAN MEIJEREN</b>	
Uit de pers	
Eenheid en waarheid	18
<b>KERKNIEUWS</b>	
	2, 23
<b>BONDSNIEUWS</b>	
	2
<b>BOEKBESPREKING</b>	
	20
<b>AGENDA</b>	
	21
<b>GLAUBAAR BEKEKEN</b>	
	21

033-2584000, e-mail: [m.messemaker@solcon.nl](mailto:m.messemaker@solcon.nl). Het adres van ds. P.J. Teeuw te Papendrecht (p. 18) is gewijzigd in Jan Steenlaan 6, 3351 RB; tel. 078-6150415, e-mail: [pjteeuw@gmail.com](mailto:pjteeuw@gmail.com).

**GB-STUDIWEK VOOR  
STUDENTEN THEOLOGIE OVER  
'SCHRIFTGEZAG EN  
HERMENEUTIEK'**

Van DV maandag 21 augustus t/m donderdag 24 augustus belegt het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond de jaarlijkse studieweek voor theologiestudenten. Het thema voor dit jaar is 'Schriftgezag en hermeneutiek'. Wij denken met elkaar onder andere na over de vraag: 'Wat is het kenmerkende van de reformatische visie op het gezag van de Heilige Schrift?'

We komen samen in conferentiecen- trum Mennorode te Elspeet. Op de donderdag zijn ook de (aanstaande) echtgenotes van de studenten harte- lijk welkom.

Ds. A.J. Mensink opent op maandag- morgen de conferentie en spreekt 's middags over 'De Gereformeerde Bond en zijn beroep op de Reformatie'. Op maandagavond houdt prof F.G. Immink een dogmatische ver- kenning van het thema. Op dinsdag- ochtend spreekt dr. A. Versluis over Schriftgezag en hermeneutiek in het Oude Testament naar aanleiding van de zgn. 'geweldteksten'. 's Middags is er een presentatie van de GZB. In de avondlezing zal het gaan om een evaluatie over 'de Schriftkritiek in de



Ik ben de Weg  
en de Waarheid  
en het Leven  
Johannes 14:6

# DE GEVANGENIS ONTZET

Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen...

De apostel Paulus brengt Hemelvaart ter sprake in de uiterst praktische brief aan de Efeziërs, waarin gemeentebouw een centrale plaats heeft. In een korte zin wijst hij ook op de betekenis van Hemelvaart voor het persoonlijke geloofsleven.



Dr. M. van Campen is hervormd emeritus predikant te Ede.

Voor veel mensen in onze tijd is Google een onmisbaar instrument om kennis te vergaren. Wie het woord Hemelvaart intypt, staat versteld over het grote aantal hits dat op het scherm verschijnt. De meeste websites hebben betrekking op allerlei festiviteiten op deze christelijke feestdag. We worden uitgenodigd voor meubelboulevards, campings en toeristische attracties.

## GEVANGENIS ONTZET

Voor de betekenis en de boodschap van Hemelvaart is veel minder belangstelling. Gelukkig zijn we daarvoor ook niet afhankelijk van Google. De Bijbel weet ons klip en klaar te vertellen wat Hemelvaart betekent. De apostel heeft er niet veel woorden voor nodig. Hemelvaart wil zeggen dat Christus de gevangenis ontzet heeft.

Toch wel een merkwaardige uitdrukking. Paulus ontleent die aan Psalm 68, waar we deze beeldspraak letterlijk terugvinden. Wat wil hij ermee zeggen? Zijn metafoor doet me denken aan de Franse Revolutie, waardoor alles anders is geworden in Europa. Die begon met de bestorming van de Bastille, de kolossale staatsgevangenis in Parijs, waar vele tegenstanders van het oude regime zuchtten in vunzige kerkers. Toen de opstandelingen het heft in handen hadden gekregen, was hun eerste gang naar de Bastille om de

gesloten poorten te ontgrendelen en hun vrienden vrijheid te geven. Daar begon het mee. Met Hemelvaart is het niet anders. Als Koning Jezus alle macht in hemel en op aarde ontvangt, dan is Zijn eerste werk de gevangenis te ontzetten. Welke gevangenis? Onze gevangenis natuurlijk, welke anders? Maar wij zijn toch geen bajesklanten? Ons strafblad is brandschoon en we hebben niets op onze kerfstok. Inderdaad, zoiets kun je denken en je kunt het ook nog hardop zeggen. Wat de Bijbel ervan vindt? Dat wij van huis uit allemaal gevangenen zijn. Gevangenen van de duivel, Gods grote tegenstander, die ons altijd wil weghouden bij Christus en ons wil inwinnen voor zijn duistere praktijken. Gevangenen van de zonde, die ons bekoort door haar verlokking en verleiding. De zonde die ons mateloos boeit, maar ons ondertussen aan zich ketent, zodat we zijn wat Paulus ergens zegt: slaven van de zonde. Gevangenen van onszelf, van ons diepgewortelde egoïsme, waardoor alles draait om ons eigen ik.

## HEFT IN HANDEN

Dat is onze gevangenis. Hoe meer we dat beseffen, des te heerlijker wordt het Evangelie van Hemelvaart. Jezus is opgevaren naar de hoogte en heeft onze gevangenis gevangen genomen. Onze verhoogde Koning heeft het heft in handen gekregen. Hij heeft de deuren van onze kerker geopend. Zodat er vrijheid is, echte vrijheid voor ieder die gelooft. Groot nieuws! Welke macht ons ook in de greep heeft, Jezus is de grote Bevrijder. Van de macht van internet, van alcohol, van seksualiteit. Hij kan en wil onze boeien

losmaken, ons bevrijden van onze boezemzonden, onze karakterfouten en ons een nieuw leven geven. Als Hij ons vrijgemaakt heeft, zijn wij we pas echt en volledig vrij (Joh.8:35,36). Vrij om God en onze naaste te dienen.

## KIJK OMHOOG

Waar het helemaal op aankomt? Dat wij de opgevaren Levensvorst in het oog hebben en houden. Ooit stonden er op de wegen naar Schiphol borden langs de weg: 'Kijk niet naar boven, maar let op de weg'. Met Hemelvaart wordt dat radicaal omgekeerd: staar je niet blind op de dingen die gebeuren, maar kijk omhoog. Zie op Hem die aan het kruis de zonde heeft verzoend en de duistere machten de nekslag heeft toegebracht. Sta in de vrijheid, waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft!

De gevangenis ontzet en de machten overwonnen? Dat klinkt heel mooi, maar de kranten en het journaal houden ons een andere werkelijkheid voor. Is Hemelvaart geen doekje voor het bloeden? Er zijn genoeg mensen die zo denken. Toch mag het levende geloof eraan vasthouden. Zoals ik las van een vrome moeder. Haar zoon was door een ongeluk met zijn scooter om het leven gekomen. Zij wilde tijdens de begrafenis een lied zingen. Een paaslied, een hemelvaartslied:

*Die God is ons een God van heil,  
Hij schenkt uit goedheid zonder peil  
ons 't eeuwig, zalig leven.  
Hij kan en wil en zal in nood,  
zelfs bij het naderen van de dood,  
volkomen uitkomst geven.*

Psalm 68:10  
M. VAN CAMPEN

HEMEL-  
VAART



# DÉ NAAM BOVEN ALLE NAAM

Onlangs was het weer zover. Allerlei mensen die zich verdienstelijk hadden gemaakt in de samenleving kregen een koninklijke onderscheiding. Dat is een mooi gebruik, waarbij genade en eer samengaan. Nu bestaan er wel heel wat verschillen tussen de diverse decoraties.



Dr. W. Verboom uit Harderwijk is emeritus hoogleraar 'Geschiedenis van het gereformeerd protestantisme'.

**V**olgende week vieren we het feest van de Hemelvaart. Dat brengt ons bij de hoogste onderscheiding die ooit werd uitgereikt. En wel aan onze Heiland. Hij ontving die uit de handen van Zijn Vader. Deze decoratie is zo hoog, zo hemelhoog, dat we er geen woorden voor hebben. Dat bedoelt Paulus in Filippenzen 2:9, als hij zegt dat God Hem dé Naam (niet een Naam; (Grieks: *tó onoma*)) heeft geschonken boven alle naam.

Het wonder van die Naam is dat Hij die niet kreeg voor Zichzelf, maar voor ons mensen die door de zonde alle eer zijn kwijtgeraakt. Door het geloof in Hem mogen we delen in Zijn eer. Dat is het geweldige van de Hemelvaart. Maar meteen ook de reden waarom de satan probeert ons van dit wonder weg te trekken en de Hemelvaartsdag als feestdag uit de maatschappij te laten verdwijnen.

## VERVULLING

Het valt me weer op hoe vaak in het Nieuwe Testament het heilsfeit van de Hemelvaart genoemd wordt, meer dan zestig keer. Het is de vervulling van vele profetieën over Gods koninklijke macht in het Oude Testament, zoals in Psalm 24, 47 en 110. Dat Jezus naar de hemel is gegaan naar Zijn kruisdood en opstanding, is onmisbaar voor ons eeuwig behoud. Als Hij niet naar de hemel was gevaren, dan zou er geen

mens zalig kunnen worden. Dat is wat!

Paulus zingt het lied van de hemelvaart in Filippenzen 2. Hij verbindt het heilsfeit direct met het lijden dat de Zoon van God doorstond. Omdat Hij Zichzelf heeft vernederd tot in de kruisdood, daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en Hem de Naam geschonken boven alle naam. Deze onderscheiding heeft Hij dus verdiend, omdat Hij Zich totaal heeft opgeofferd voor mensen die dood en hel hebben verdiend. Zo schittert in de hoogste onderscheiding van Jezus de hoogste vorm van liefde. Dat is het geheim van Hemelvaartsdag.

## ONNOEMBAAR

Jezus, de Zoon van God, kreeg dus een Naam, die *dé* Naam genoemd wordt. Welke Naam moet dat dan zijn? Is het de Naam Kuri-*os* (Heer)? Deze titel drukt wel uit waar het om gaat, maar een titel is geen naam. En hier gaat het om een naam. Maar – zegt iemand – noem dan toch Zijn Naam. Dat kan ik niet. Want het is de Naam *boven alle* naam. Dat is wat anders dan de hoogst denkbare naam. Zoals de ene mens op aarde een hogere naam heeft dan de andere, en dan steekt de Zoon van God daar nog boven uit. Nee, zo is het niet. Jezus krijgt bij Zijn hemelvaart de Naam die al ons voorstellingsvermogen te boven gaat. Wat we ook aan heerlijkheid bedenken, het schiet altijd te kort. Kortom, de Naam die Gods Zoon, onze Heere Jezus, heeft gekregen is onnoembaar. Misschien zou je kunnen zeggen: in die ene onnoembare Naam, die Hem gegeven is, komen alle andere namen die Hij op aarde verdiende bij elkaar en die maken Zijn hemelse onderscheiding uit. Die Naam is

dan het veelvoud van Immanuel, Lam van God, Koning, Herder, blinkende Morgenster enzovoort. Al die namen en metaforen samen vormen *dé* Naam van Jezus, gezeten aan de rechterhand van Zijn Vader.

## NABIJ

Wat betekent deze onuitsprekelijke Naam van onze Heiland in de hemel? Geeft het de grote afstand aan tussen ons en Hem? Nee, hoewel die afstand er zeker is. Maar daar gaat het hier niet om. Dat Hij de Naam boven alle naam draagt, wijst er juist op dat Christus in die Naam ons nabij is (Ps.75:2). Zijn Naam mag dan onuitsprekelijk zijn, juist daarom wordt de onvoorstelbare genade van die Naam in het Nieuwe Testament in alle toonaarden bezongen. Bijvoorbeeld in Zijn laatste woord in Mattheüs: 'Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.' (Matth. 28:18)

Prof. dr. L. Floor zegt in zijn *Commentaar op het Nieuwe Testament* dat die naam wil zeggen: macht, gezag, majesteit. Anders gezegd: God de Heer regeert, door Christus, onze Koning. Hij heeft de teugels van de regering van de kerk en de wereld in Zijn handen gelegd. Ja, dat geloven we nu op de Hemelvaartsdag, dat vieren we, daarvan zingen we.

## GESLOTEN WERELD

Waar het nu om gaat, is dat dit heilsfeit een zaak van *geloof* is. Zonder geloof zijn we opgesloten in onze menselijke werkelijkheid. Dan leven we in een gesloten wereld. Dan is de hemel nergens en dan is ook Jezus nergens. En zo is het voor de meeste mensen op de Hemelvaartsdag. We moeten eerlijk zeggen dat we dit gevaar allemaal lopen, omdat we van onszelf

HEMEL-  
VAART



In de hoogste onderscheiding  
van Jezus schittert de  
hoogste vorm van liefde

uit denken, vanuit onze zelfhandhaving voor God. Wij bouwen onze toren van Babel, om onszelf een naam te maken (Gen.11:4).

Dit is onze eigenwaan. Het willen zitten op de troon van Christus, het roemen op onze decoraties. Daar moet een mens van bekeerd worden. We moeten op Hemelvaartsdag over de kop met dat alles. We moeten op de knieën voor God. Daar waar wij onze knieën buigen en onze eigen grootheid kwijtraken, daar breekt ons gesloten wereldbeeld stuk en gaat de hemel open. Daar gaan we met Stefanus in het geloof Jezus zien aan de rechterhand van Zijn Vader. (Hand.7:55)

#### BEVOLKINGSREGISTER

Als Pinksteren zich aan de Hemelvaart hecht, wordt het heilsfeit een feest. Zo vol van heil, van troost en bemoediging. Dan komt die Naam boven alle naam heel dichtbij. Jezus, aan de rechterhand van de Vader, zegt tegen ons: Weet je wel dat de schepping aan de zinloosheid onderworpen zou blijven (Rom.8:20) als Ik niet naar de hemel was gegaan? Weet je wel dat de poorten van de hel de kerk zouden overweldigen (Matth.16:18) als Ik niet naar de hemel was gegaan? Weet je wel dat het lijden van de gelovigen op aarde uitzichtloos zou zijn (Rom.8:18), als Ik niet naar de hemel was gegaan? Inderdaad, zonder de Hemelvaart zijn we (opnieuw) de meest beklagenwaardige van alle mensen. (1 Kor.15:19) Maar zo is het dus niet. Want omdat Jezus zich voor ons vernederd heeft tot in de dood aan het kruis, precies daarom heeft God Hem de Naam boven alle naam gegeven. Er zijn van die dagen dat je je als gelovige zo klein voelt, zo naamloos klein. Maar dan zegt Jezus in de hemel tegen ons: Ik heb Mijn hoge Naam verbonden met jouw kleine naam. Dat is al in jouw doop bezegeld. Jij met je kleine naam en Ik met de Naam boven alle namen, wij horen bij elkaar. Hier, in de hemel, heb ik jouw naam geschreven in het bevolkingsregister van Mijn Vader. (Fil.3:20)

#### GORDIJN

We vieren de Hemelvaart van onze Heiland... in het geloof. We kijken met de ogen van onze ziel dwars door het gordijn heen dat voor de hemel hangt. En wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. (Hebr.2:9) Onze Koning, onze Profeet en onze Hogepriester, Die voor ons bidt zolang het gordijn nog dicht is. (Rom.8:34) Voor Jezus is het sinds Zijn hemelvaart de tijd van bidden voor ons. Voor ons is het sinds de hemelvaart de tijd van wachten op Hem. Door Zijn bidden kunnen wij wachten. Totdat God het gordijn openschuift en Jezus komt om de aarde te richten. Hoor je hoe Hij zegt: 'Ja, Ik kom spoedig.' Laten we bidden: 'Ja, kom Heere Jezus!'

Ik wens u een gezegende Hemelvaartsdag.

**W. VERBOOM**

*Als de heilsfeiten aan de orde zijn, gaat het elke keer over dé Naam. Dat maakt ons duidelijk dat met Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren de Heere Zelf centraal staat. Dr. W. Verboom schrijft een serie over wat de Bijbel rond de heilsfeiten leert over de Naam. Met Pinksteren verschijnt deel 4 in deze serie.*