



Deelnemers aan een training in Kenia.

NET Foundation traint voorgangers op de plek waar ze zijn

‘De nood is groot’

Wereldwijd voorgangers trainen om op een bijbelgetrouwe manier leiding te geven aan hun gemeenten, dat is waar NET Foundation uit Apeldoorn voor staat. ‘Soms hebben voorgangers geen enkele theologische kennis en verkondigen ze totaal onbijbelse dingen,’ vertelt Raymond War-naar, de directeur van de organisatie die in 2006 werd opgericht.

Tekst: Esther Visser

‘Onze centrale visie is om te zorgen dat zoveel mogelijk voorgangers worden toegerust,’ licht Warnaar toe. ‘We maken gebruik van moderne middelen zoals internet, waarbij we proberen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de lokale context. De voortdurende uitdaging daarbij is om te zoeken naar het punt waarop je dingen overdraagt aan de lokale mensen, die dichter bij onze doelgroep staan.’

De nood is groot. Met stip op nummer één van onbijbels onderwijs staat welvaartsprediking: ‘Als je in God gelooft, ben je niet of nauwelijks meer vatbaar voor ziekte, krijg je een goede baan en het helpt als je veel geld geeft aan de kerk. Het onderwerp genade wordt erg onderbelicht. Ook ontbreekt er een

gezond zicht op wat de doop betekent. In de meeste gevallen worden mensen gedoopt wanneer ze al volwassen zijn. Dat is in hun ogen hun eigen beslissing en als je dan weer een keer een zonde doet, ben je verloren. De notie ontbreekt dat de doop een verbond is met God, waar Hij Zelf het initiatief toe nam.’

Visie

NET Foundation (NET staat oorspronkelijk voor Network Education Theology) bindt zich niet aan één bepaalde denominatie: ‘Onze instelling is steeds geweest om breed samen te werken, met mensen en scholen die de Bijbel erkennen als het gezaghebbende Woord van God.’ Ook de achterban is breed. In het bestuur zitten, naast vertegenwoor-